

PfftfCI Je?f i/i U/tüne

"Dünyamız bildem saygı
¥© sevgi istiy©r. Ona by
- sa ygl ye sevgimiii yol-
layalım, Onun bizden istediği, sevgidirv .sevgi"

Deniz İskender ÖNENÇ
Jeoloji Yüksek Mühendisi
MTA Genel Müdürlüğü

Sevgi saf olandır. Sade olandır. Dünyamızda, yaşayan tüm canlılar yaşamlarını güzellikler ve sevgi üzerin© oluşturlar.

Metropoller, başlangıçta % 21,8 oksijene sahipti; ilerleyen kirlilik sayesinde günümüzde oksijen oranı, % 10-15 seviyesine düşmüştür. Oksijenin azlığı bizleri yorgun ve yoğun gerilim içinde olmaya itiyor.

İnsanoğlu, hırsı yüzünden, dünyamızda hasarlar oluşturmaya başlamıştır. Vücudumuzun yaralarla kaplı olduğunu gözümüzün önünde canlandıralım. Yaralarımızı iyileştirmek için merhemler sürerdik, yaralarımızı temizlemeye kalkardık, Ya soluduğumuz hava zehirli olsa ve bize mide bulantısı verseydi? İçtiğimiz su zehirli, ve vücudumuzu içten kemiren bakterilerle dolu olsaydı? Her gün üstümüzde gezen bulutlar tepemize asit yağdırsaydı? Bütün bunlara karşı bir şey yapmaz mıydınız? İşte dünyamız da gövdemizden farksızdır; bizler o olmadan yaşayamazdık. Bu durumda vücudumuza sevgiyle bakardık, yaralarımızın bir an önce iyileşmesi için kendimizi düşünceyle şartlanmaya İterdik, Olayın özü hep sevgi ve moraldir. Doğa, o eşsiz doğa bizlerin fiziki bedenlerinden farksızdır. Şu anda Doğa en büyük savaşını kendisinde fiziksel olarak oluşturulan zarara karşı yürütüyor; depremlerle, sellerle, yanardağ patlamalarıyla

ve kasırgalarla dengelemeye çalışıyor.

Dünyamız çok hoşgörü gösterdi, hem de pek çok, Ama cehalet yüzünden hor görüldü, kötüye kullanıldı, kirletildi. Dünya bunu anlıyor ve çok dramatik bir deneyim geçiriyor. Doğal çevrenin her zerresi haykırıyor, Doğa her şeye hayat verendir; her şey canlıdır. Uygarlıkların gelişmesiyle birlikte dünyamızdaki ormanlar yağmalandı, Toprağa gösterilen saygısızlıktan dolayı toprağın üst tabakaları erozyona uğradı, yok oldu. Kayalarda ilk toprağı oluşturan likenler artık kentlerin etraflarında kirliliğe göçmüyor oldular. Onlar da gazlardan dolayı yok oldular.

Eğer bir ağaç konuşmuyorsa bu onun canlı olmadığını göstermez. Canlıdır o. Ormanlıklar ve büyük ağaçlar dünyamızın ciğerleridir. Bunlar yok edildikçe stratosferdeki dioksinler daha da artıp dünyamıza baskı uygulamaya başlamıştır. Dünyamız da tüm yaşayanlar gibi canlıdır. Kayalıklar ve dağlar da canlıdır. Bu yüzden canlı olan her şey haykırıyor; "nefes alamıyoruz, ölüyoruz" diyorlar.

İnsanlar bu hale getirdiği yerlerden başka yerlere göçtü; ama hatalarından hiç ders almadı, Dünya yaşamına sevgiyle bakmadı v© kaynaklarını yağmaladı. Dünyamızın" bu doğal kaynaklar yaşamımız için zaruridir. Ama en aşındırıcı, ©n yağmalayıcı, en

GÖRÜŞLER VE DÜŞÜNCELER

çok azap verici uygarlık; hırs ve güç vasıtasıyla ayakta tutulan ve yüksek teknolojiye dayanan uygarlıktır. Güç, "fosil yakıtların⁵¹ alabildiğine kullanılmasını gerektirir.

Stratosferdeki yırtıklar Kuzey ve Güney kutuplarda olmuştur. Kirlenmenin artmasıyla, 2 veya 3 bölgede de gözlenmeye başlandı. Stratosferin aşınmaya başlaması bu yüzyılın başından öncelere kadar gider; kömürün yakılmaya başlamasıyla faaliyete geçmiş, petrolün keşfinden sonra da hızla artmıştır. Deliklerden giren radyasyon insanda katarkta neden olmaktadır.

Fosil yakıtları, «dünyanın atmosferi üzerindeki etkisini dengeleyecek önlemleri almadan yakarsak artıklar hiç bir yere gidemeyecektir. Atmosferde tutunurlar. Atmosferimizde şu anda bile, yüzyıl önce ocaklarımızda yaktığımız ateşin artıklarını tutuyoruz, Teknolojimiz geliştikçe, yeni yeni kimyasal madde meydana getirdikçe bunların dumanları ve yan ürünleri nereye gidiyor? Hepsi atmosfer kuşağına... Ve orada birikip kalıyorlar. Biriken bu dioksin gazları oksijeni yiyorlar ve oksijeni meydana getirecek unsurları da yok ediyorlar, Radyasyon, dünyamızın ince bir dengeye dayalı olan eko-sistemi; üzerinde doğrudan etki yapıyor. Denizlerdeki balıkları ve yaşamı deforme ediyor, Planktonları öldürüyor veya değiştiriyor. Deniz sahillerine kendilerini atan yunuslar ve balinaların

hepsi bizlere bir şeyler söylemek istiyor? Söylemek istedikleri "denizleriniz çok kirlenmiş, o ortamda yaşayamıyoruz"¹¹ mudur acaba?

Peki, kim yaşam için savaşacak ve onu koruyacak? Havayı, kayayı, balıkları, bitkileri, akarsuları ve denizleri kim savunacak?

Dünyayı saran bu ateş çemberine karşı kıta hareketleri süreci başlamıştır. Yeryüzündeki her kıta hareket etmektedir, Hareket halindeki faylardan ve eski volkanlardan lavlar ve tüffler çıkar. Çıkan bu malzemeler dünya yüzeyini değiştirir ve zenginleştirir. Bitkisel hayata zemin hazırlar. Dünyamız kendi yüzeyini bu yöntemle tedavi eder. Denizlerimizde şu anda suyu saflaştırmak için volkanik aktiviteler oluşmaktadır. Eski volkanlar uyuyan kaplanlar gibidir. Bizden kurtulmak için değil, yaptıklarımızı onarmak içindir. Kentlerde sel, çamur, fırtına gibi etkiler altında kalıp bazı felaketleri yaşamaktayız. Yıldırımın her çakışı ozonun meydana gelmesi ve havanın bir ölçüde temizlenmesi demektir. Yağmur yağdıktan sonra hiç dışarıya çıktınız mı? Ne hissettiniz? Çok temiz bir havayı değil mi?

Stratosferdeki delik yeryüzündeki fay zonları üzerindeki baskılarını arttıracaktır. Bu tür hareketler dünyamızın ısınmasına neden olacaktır. Yaratılan ürünler kuruyacak, yanacaktır.

Kutuplardaki büyük buz kütleleri ısınma sebebiyle erimeye başladılar. Bu, deniz seviyesini 57 m yükseltebilir. Bazı koylarda ise yükselmenin 3.5 m kadar olabileceği düşünülmektedir. Güney Kutbu üzerindeki buzullar erimeye başladılar, Kuzey Kutbu'nda ise daha yavaş olarak eriyorlar ve buzullardan kopan aysbergler halen denizde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ABD'nin otuz yıllık tatlı su ihtiyacını karşılamaya yeterli kapasitededir.

Dünyamızda yapılan nükleer denemeler fay ve volkanik faaliyetleri de harekete geçiren nedenlerin başında gelmektedir.

Dünyamız değişmeye başlamıştır, Zamanla insanların yerleşme alanları da değişecektir, Yağmur almayan ıssız yerler yağmur almaya başlayacak ve yeşerecektir. Dünyamızın dengede olduğu yerlerde hiç bir değişiklik yaşanmayacaktır. Çünkü doğa bozulmamış olup korunmuştur.

Dünyamızda tükettiğimiz enerjileri doğadan karşılandığımız oranda kendisi rahatlayacaktır. Bir güneş enerjisini şu ana kadar yeterince kullanmış değiliz. Doğanın bize vermiş olduğu rüzgar enerjisine ne demeli? Yeterince sahiplenebiliyor muyuz? Hayatımıza girmiş mi?

Dünyamız bizden saygı ve sevgi istiyor» Ona bu saygı ve sevgimizi yollayalım. Onun bizden istediği sevgidir, sevgi.,.,.,.